



Bidweg 2014



“Ze is zo mooi!”

Bij het beeld op de Esplanade

Gebedsleider: Toen Italiaanse bedevaarders dit beeld schonken aan het Heiligdom en iemand Mariette vertelde hoe mooi het wel is, antwoordde ze: “Voor u is dat misschien mooi, voor mij is het niets anders dan een grote brok steen!” En, net zoals op 15 januari 1933, voegde ze eraan toen: “Ze is zo mooi!”



Lied: Maria, schone Vrouwe

Maria, schone Vrouwe, Maria maged zoet,
in u is mijn vertrouwen, gij zijt zo eeuwig goed.
Gij zijt zo rein, zo schone, Maria onbevlekt,
gij waart toch Jezus' wone en blevet ongerept.
Dies bidde ik om zegen en hulpe in 't verschiet:
toon Gij dan onze wegen, wij dwalen zeker niet.

*Maria, in glorie opgenomen, daalt neer
en komt ons leven verlichten*

Gebedsleider: Paus-emeritus Benedictus XVI zei: “Zij die lijden, worden soms bekoord om het leven de rug toe te keren. Op die momenten dat ú het leven de rug zou willen toekeren, keer u dan naar Maria.” *(Lourdes, 15 september 2008)*

De Maagd der Armen wil ons kracht schenken om te leven en om beproevingen te boven te komen. Zij is naar Banneux gekomen – en ze komt hier nog steeds – om het lijden te verlichten. Laten we ons tot haar keren met al onze intenties. Laten we haar de kracht vragen om alles te dragen, met haar hulp.

We verblijven een ogenblik in stilte onder de zegenende moederhanden van de Maagd der Armen.

Stilte

Lied: Laat mij stil u aanschouwen

1. Laat mij stil u aanschouwen, Moeder, leliereine Maagd,
U mijn hart toevertrouwen, Moeder, dat uw hart mij draagt. (bis)
2. Kom mijn wegen verlichten, Morgenster in gouden gloed.
Wil mijn stap naar u richten, dat mijn hart uw hart ontmoet. (bis)
3. Maak mij steeds edelmoedig, sterk en dapper zoals gij,
Moeder-Maagd, die zo moedig stond bij 't Kruis aan Jezus' zij. (bis)

Gebedsleider: Ben ik er mij wel van bewust hoezeer God mij liefheeft? Hij ziet mij, en meer dan alleen de buitenkant. Hij kent mij tot in het diepste van mezelf. Hij weet wie ik ben. Hij is mij nader, dan ik mezelf nabij ben.

We bidden afwisselend psalm 139.

Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij,
Gij ziet mij waar ik ga of sta.
Van verre kent Gij mijn gedachten.

**En zeg ik: “Laat het duister mij dan dekken,
laat alle licht verzvolgen worden door de nacht.”
Dan zal de duisternis voor U niet donker zijn,
De nachten even helder als de dagen;
voor U zijn licht en duisternis gelijk.**

Want wat er in mij is, hebt Gij geschapen.
Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd.
Ik dank U voor het wonder van mijn leven,
Voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt.

**Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht,
mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden,
toen zagen reeds uw ogen al mijn daden,
zij waren reeds beschreven in uw boek.**

Terwijl we ons naar de Verschijningskapel begeven, bidden we een eerste tientje.

*Vóór de Verschijningskapel**“Het is goed dat wij hier zijn!”*

Gebedsleider: Op bedevaart komen naar Banneux, dat is zoals de berg Tabor beklimmen, de berg van de Gedaanteverandering van Jezus, een plaats waar de hemel de aarde raakt.

Lector:

Uit het Evangelie volgens Lucas.

Lc 9,28b-36

In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee en besteeg de berg Tabor om er te bidden. Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; het waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over zijn heengaan dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker geworden, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen dezen van Hem heen wilden gaan, zei Petrus tot Jezus: “Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we hier drie tenten bouwen, één voor U, één voor Mozes en één voor Elia.” Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de wolk klonk een stem die sprak: “Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem.” Terwijl de stem weerklonk, bemerkten zij dat Jezus alleen was. Zij zwegden erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden.

Gebedsleider: Wij moeten niet – zoals de apostelen – door vrees bevangen worden door het licht dat uit de hemel straalt. Het is immers het licht van Gods eindeloze liefde. Petrus is zó onder de indruk, dat hij Jezus voorstelt om daar in die deugddoende zaligheid te blijven. Hij wil zelfs drie tenten bouwen om met Jezus op de berg te blijven.

De verschijning van de Maagd der Armen trok Mariette met een onweerstaanbare kracht aan. Ze ging elke avond naar buiten in de kou, om biddend te wachten. Ze verlangde dat dit nooit zou ophouden.

Laten ook wij die glimlach en die blik van Maria koesteren, waarin de waardigheid van ons kindschap Gods weerspiegelt. De glimlach van Maria is immers een afglans van Gods tedere liefde. Hij is de bron van een onoverwinnelijke hoop, het tegengif tegen de ontmoediging in de donkere nacht van beproeving.

Gebed:

Laat ons bidden.

Heer onze God, Gij hebt ons in uw Kerk de heilige Maagd Maria gegeven als een lichtend teken van vaste hoop; schenk ons uw milde zegen: dat haar troost ons mag verkwikken, als wij – gebukt onder de last van het leven – bij haar onze toevlucht zoeken; dat ons hart mag opleven, als het – zonder vooruitzicht – bij haar de hoop op heil hervindt. Door Christus, onze Heer. Amen.

Lied: Heil'ge Maagd, verkoren door God

2. Door uw ja-woord, door uw geloof, trouwe Dienstmaagd van de Heer deeldet gij 't eerst in 't werk van Gods Zoon. Vol van genade, wij loven u.
- R. Ave, ave, ave Maria.**
3. Door aan ons te geven uw Zoon, die het mensdom heeft verlost, werdt gij de vreugde van God de Heer. Vol van genade, wij loven u.

Terwijl we ons naar de eerste steen begeven, bidden we een tweede tientje.

Bij de eerste steen

“Gij allen die dorst hebt, komt...”

Gebedsleider: De Maagd der Armen leidt ons naar de Bron, de Bron van alle genade en van alle liefde: haar Zoon Jezus. Zij wil dat wij die liefde doorgeven.

Lector:



Uit het Evangelie volgens Johannes.

Joh 7,37-39

Jezus riep met luider stem: “Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij. Wie in Mij gelooft, hij drinke. Zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden, zouden ontvangen, want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Gebedsleider: Jezus deelt zijn liefde mee aan allen die geloven, aan allen die dorst hebben en naar Hem toe komen. Hij geeft zich geheel door zijn sterven aan het Kruis... tot zijn laatste adem. De Geest die Hij over de apostelen blaast,

de avond van zijn Verrijzenis, kan het aanschijn van de wereld vernieuwen. Laten we dus naar Hem toe gaan, wij die dorst hebben. Laten we ons lessen aan die bron van Liefde die elke wonde kan verzorgen en genezen.

We bidden voor allen die dorst hebben in deze wereld

**R.: Kom met uw Geest ons tegemoet,
schenk ons uw gaven zeventvoud,
spreid uw Naam over ons uit.**

ZJ 27 h

Wij vertrouwen U allen toe, Heer, die dorsten naar vrede in de familie, in de buurt, in de gemeenschap, in de landen die lijden onder oorlog.

Wij vertrouwen U allen toe, Heer, die nood hebben aan bescherming, aan voedsel, aan huisvesting, aan werk en die geen uitweg zien.

Wij vertrouwen U allen toe, Heer, die dorsten naar gerechtigheid in de rechtbank, op het werk, in hun eigen situatie.

Wij vertrouwen U allen toe, Heer, die nood hebben aan zorgen en medelijden in ziekenhuizen, in gevangenissen, in weeshuizen, in opvangcentra.

Wij vertrouwen U allen toe, Heer, die dorsten naar liefde en vriendschap, omdat zij werden verlaten, gefolterd, omdat ze moesten vluchten, ver van hun vaderland.

Wij vertrouwen U allen toe, Heer, die op niets recht hebben, en moeten leven van aalmoezen.

Wij vertrouwen U allen toe, Heer, die dorsten naar het ware leven, dat Gij alleen kunt geven.

Gebed:

Laat ons bidden.

Heer, onze God, door de geboorte uit de heilige Maagd Maria hebt Gij Jezus Christus gezonden, de vertroosting van uw volk. Geef dat wij op haar voorspraak vervuld worden van alle vertroosting en ook onze broeders en zusters daarin laten delen. Door Christus, onze Heer. Amen.

Terwijl we ons naar de twee de steen begeven, bidden we voor allen die een bijzondere plaats innemen in ons hart.

Bij de tweede steen

Ons geloof, kostbaarder dan goud

Gebedsleider: Christus schenkt ons verlossing en genade doorheen de sacramenten. Wanneer we ze in geloof ontvangen, aanvaardden we dat Hij de geneesheer van onze ziel en ons lichaam wordt. Zijn vergeving herschept de mens, die misvormd werd door de zonde. Zijn zalving geeft kracht aan de zieken. Zijn Lichaam is het voedsel dat ons sterkt om door te gaan tot het einde...

Lector:



Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus.

1 Pe 1, 3-9

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus-Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus-Christus uit de dood. Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaanastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel. In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht gij op het heil dat al gereed ligt om op het einde van de tijd geopenbaard te worden. Dan zult gij juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. Maar die zijn nodig om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, uw geloof, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door vuur gelouterd wordt. Dan zal – wanneer Jezus-Christus zich openbaart – lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt gij lief, zonder Hem ooit gezien te hebben. In Hem gelooft gij, ofschoon gij Hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn, als gij het einddoel van uw geloof bereikt, de redding van uw ziel.

Lied

1. Maria, poort van Gods genade,
gij hebt gedragen en gevoed
die hemel en aarde niet omvatten,
gij Dienstmaagd des Heren: wees gegroet!
2. O Vrouw, in glorie opgenomen,
beeld en belofte van ons heil,
gezegende, bid opdat wij groeien
in Christus de Heer tot volkomenheid.

*Bij de bron**“Toen zij bij het volk gekomen waren...”***Aanroepingen tot de Maagd der Armen**

Maagd der Armen, leid ons naar Jezus, bron van genade.

Maagd der Armen, red de naties.

Maagd der Armen, sterk de zieken.

Maagd der Armen, verlicht het lijden.

Maagd der Armen, bid voor ieder van ons.

Maagd der Armen, wij geloven in u.

Maagd der Armen, geloof in ons.

Maagd der Armen, wij zullen veel bidden.

Maagd der Armen, zegen ons. (†)

Maagd der Armen, Moeder van de Verlosser, Moeder van God, wij danken u.

Laten wij nu onze **handen in het water steken**. Laten we al onze zorgen en onze pijn aan de voeten van Maria neerleggen om de handen vrij te hebben en alles aan te nemen wat Jezus en Maria ons vandaag willen geven. Dan zullen we terug naar huis kunnen gaan met een vredevol hart.

Lector:

Uit het Evangelie volgens Mattheüs.

Mt 17,9a.14-16

Jezus en de leerlingen daalden van de berg af... Toen zij bij het volk gekomen waren, kwam een man naar Hem toe, wierp zich op de knieën voor Hem neer en sprak: “Heer, ontferm U over mijn zoon, want hij lijdt aan vallende ziekte en is er slecht aan toe...”

Gebedsleider: Net zoals Jezus en de apostelen niet boven op de berg van de Gedaanteverandering bleven, worden ook wij terug naar het dal gezonden om het leven van elke dag van gedaante te doen veranderen, om de schoonheid die wij hier op deze berg mochten aanschouwen, aan anderen door te geven.

De liefhebbende aanwezigheid van Maria, die wij vandaag mochten ondervinden, mogen wij doorgeven aan allen die wij ontmoeten in onze familie, onze buurt, onze vriendenkring, of waar dan ook – vooral aan diegene die lijden.

Gebed:

Laat ons bidden.

Heer onze God, Gij hebt door uw eniggeboren Zoon vrede willen schenken aan alle mensen; wij vragen U op voorspraak van de Heilige Maagd Maria: geef onze tijd de vurig verlangde rust, zodat wij in vrede leven. Door Christus, onze Heer. Amen.

Slotlied: Gegroet, Maagd der Armen

1. Gegroet, Maagd der Armen, Maria, gegroet, gij zijt vol erbarmen, zo minzaam, zo goed.
- R. Ave, ave, ave Maria. (bis)
2. Gij kiest voor uw zending een klein en arm kind. Gij hebt in uw wijsheid de armoede bemind.
3. “Ik ben Maagd der Armen, geloof mij, bid veel, dan valt aan de wereld erbarming ten deel.”
4. “Ik kom op de wereld verzachten uw pijn, en wil voor de mensen een Moederke zijn.”

U wil graag op de hoogte blijven van wat er in Banneux gebeurt?



Vraag een gratis proefnummer van het tijdschrift
“Banneux. Boodschap voor alle naties”

Telefoneer: 015-43.05.37
vanuit Nederland: 0032-15-43.05.37

of stuur een berichtje naar:
boodschap.banneux@telenet.be

of schrijf naar
het secretariaat van het tijdschrift:
Ter Doncklaan 33
B-2812 Muizen

