

Gebedsweg 2016



Barmhartig worden zoals de Vader

1. "Wees niet bevreesd! Open uw deur voor Christus!"

(voor het huis van Beco)

**Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij,
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.**

(LD 1100)

De avond van 15 januari 1933, bleef de huisdeur van de Beco's gesloten en vergrendeld. Mariette werd verhinderd om de Mooie Dame tegemoet te gaan, die haar met een teken van haar hand geroepen heeft. Mariette voelt zich aangetrokken tot de Mooie Dame, ze verlangt hevig naar buiten te gaan om Haar ontmoeten, ze verlangt hartstochtelijk haar te zien of haar weer te zien, zonder te weten waarom: wat gaat deze Dame haar onthullen? Ze vermoedt niet dat Maria haar naar een bron zal leiden die het hart van Christus symboliseert. Uit dit hart stroomt de goddelijke barmhartigheid voor degenen die lijden. In dit jubeljaar, willen we op weg gaan met de Maagd der Armen naar de Heilige Deur.

Een andere metgezel sluit zich bij ons aan, een man die persoonlijk de barmhartigheid heeft ervaren: de tollenaar Zacheüs.

Zacheüs is ook naar buiten gegaan, bewoond door een hevig verlangen: **Jezus zien**. Hij zou ongetwijfeld in verlegenheid gebracht worden als men hem de specifieke reden van dit verlangen zou vragen. Wat zoekt Hij? Hij weet het echt niet.

Uit het evangelie volgens Lucas:



Hij kwam in Jericho en trok door de stad. Daar was een man die Zacheüs heette. Hij was oppertollenaar en hij was rijk. Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was, maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa, want hij was klein van stuk. (Lc 19, 1-3)

Een onzichtbare aantrekkingskracht is aan het werk: "...niemand kan naar Mij toe komen tenzij hem dit door de Vader geschonken is." (Joh 6,65b)
Het trekt Mariette naar de Mooie Dame, en Zacheüs naar Jezus.

Refrein: Ik verhef U, mijn Koning en God.

Heer ik zegen voor eeuwig uw naam.

Mijn hart wil U prijzen dag aan dag.

Ik loof uw naam voor eeuwig en altijd.

Barmhartig en genadig is de Heer,
Hij is lankmoedig en rijk aan ontferming.

De Heer toont zijn goedheid aan ons,
zijn erbarming aan al wat er leeft.

Refrein.

(ZL 470)

► *Keren we ons naar Jezus en vragen we Hem ons te ontmoeten:*

Lector: Als we geen toekomst meer zien:

Allen: **Jezus, wij vertrouwen op U: help ons weer op weg.**

Lector: Als we de moed verliezen:

Allen: **Jezus, wij vertrouwen op U: help ons weer op weg.**

Lector: Als de angst ons verlamt:

Allen: **Jezus, wij vertrouwen op U: help ons weer op weg.**

Lector: Als we de stem van ons hart niet meer horen:

Allen: **Jezus, wij vertrouwen op U: help ons weer op weg.**

Lector: Als het kil is in ons hart:

Allen: **Jezus, wij vertrouwen op U: help ons weer op weg.**

Lector: Als we uw belofte van barmhartigheid vergeten:

Allen: **Jezus, wij vertrouwen op U: help ons weer op weg.**

► *We bidden samen een tientje van de rozenkrans.*

We vervolgen onze weg zonder de kapel van de verschijningen binnen te gaan, omdat wij door de Heilige Deur op de Esplanade gaan.

2. "Komt allen tot Mij..."

(bij de eerste steen)

Mariette werd verhinderd om de Mooie Dame te ontmoeten. Woensdag 18 januari, zonder medeweten van haar moeder "knijpt Mariette er tussen-uit" en verlaat het huis. Wanneer Maria verschijnt, leidt ze de kleine zieneres voor de eerste maal naar de bron en vraagt haar de handen in het water te duwen.

Zacheüs wordt bewoond door het verlangen om Jezus te zien, maar de menigte verhindert dat. Slim als hij is, vindt onze tollenaar een manier om zijn doel te bereiken. Hij gaat de menigte vooraf en klimt in een moerbeivigenboom. Op zijn hoge zitplaats, verborgen door takken en bladeren, zou hij Jezus kunnen zien zonder zelf gezien te worden.

We lezen verder uit het evangelie:



Daar rende hij vooruit en klom in een moerbeivijgenboom om Hem te zien te krijgen, want Hij zou daar voorbijkomen. Toen Jezus bij die plek kwam, keek Hij omhoog en zei tegen hem: "Zacheüs, kom vlug naar beneden; vandaag moet ik in uw huis verblijven." (vv. 4-5)

Zacheüs kent zijn stad beter als zijn eigen broekzak: hij weet waar Jezus langs moet gaan. Hij voelt in zichzelf méér dan een behoefte, méér dan een verlangen, het is een noodzaak. Het lijkt erop dat hij de ontmoeting wil 'forceren'. Hij kiest dan ook een plek waar Jezus langs moet komen. Hij waant zich veilig tegenover de blikken van de anderen. Hijzelf kan nu eindelijk Jezus zien.

Verrassing! Wanneer Jezus bij de vijgenboom komt, kijkt Hij omhoog. Zacheüs zei tegen zichzelf: "Ik moet deze Jezus zien!" In de blik van Jezus, is er zoets als een antwoord: "Ik ook, Ik moet je absoluut zien!"

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.

Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.

**Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.**

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij,

Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

(LD 1100)

Maar de verrassing begint nog maar pas, want Jezus zegt: "*Zacheüs, kom vlug naar beneden: vandaag moet ik in uw huis verblijven.*" Jezus kent hem, want Jezus noemt hem bij zijn naam. Hij kent ons reeds nog voordat wij Hem kenden, Hij ziet ons al vooraleer we Hem zagen.

"Kom vlug naar beneden": Jezus wil niet dat Zacheüs op afstand blijft: hij verlangt de nabijheid, de intimiteit; **"vandaag":** de ontmoeting kan niet tot later worden uitgesteld, het is een dringende noodzaak; **"moet ik":** het is de wil van de Vader; **"...in uw huis verblijven.":** het is een altijdurende ontmoeting met ieder van ons, dát is het wat de Heer wenst.

► *Danken we de Heer, terwijl we naar de tweede steen gaan:*

Refrein: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Lector: Heer, Gij kent mij en roept me bij mijn naam.

Lector: Heer, Gij hebt ons het eerst liefgehad.

Lector: Heer, Gij wilt ons nabij zijn.

Lector: Heer, Gij wilt mij vandaag ontmoeten en redden.

Lector: Heer, Gij wilt in ieder van ons verblijven.

Refr.

Refr.

Refr.

Refr.

Refr.

3. "Barmhartig worden..."

(bij de tweede steen)

De menigte heeft geen begrip voor de houding van Jezus. Zacheüs is immers een beruchte collaborateur en heeft het Joodse volk verraden.

Mensen begrijpen echt niet hoe het mogelijk is dat Jezus zichzelf uitnodigt bij een dergelijke publieke zondaar.

We lezen verder uit het evangelie:



Hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met vreugde. Iedereen die het zag sprak er schande van. 'Hij neemt zijn intrek bij een zondaar', zeiden ze. (vv. 6-7)

Wij hebben hier te maken met een regelmatig terugkerende reactie op de goedheid die Jezus heeft aangenomen tegenover de zondaars die naar Hem komen. "Dit is niet eerlijk!" Omdat Jezus Zacheüs kent, moet Hij weten dat dit een onrechtvaardige man is die kwaad heeft gedaan. "Deze man is een zondaar."

Jezus weet het wél. Maar hij kijkt verder. Achter al het kwade, ziet Hij een man die in staat is het goede te doen. En Hij durft op deze goedheid te vertrouwen, die Hij in het hart van Zacheüs waargenomen heeft. Deze welwillende blik van Jezus ontwaakt het goede dat in de tollenaar sluimert.

Jezus is zich bewust van de twee maten: de maat van de rechtvaardigheid en die van de barmhartigheid (vgl. Lc 6, 16-42). De maat van de rechtvaardigheid wordt samengevat in deze twee woorden: beoordelen en veroordelen. Ze bestraft de slechte daden, zelfs als dat het opsluiten van de schurk in de gevangenis betekent. Maar helpt hem dat om het kwade te overwinnen?

De maat van barmhartigheid wordt gekenmerkt door twee andere werkwoorden: geven en vergeven. Wat geven? Een nieuwe kans geven aan de boosdoener, geloven dat hij kan veranderen en een weldoener kan worden. De aanbeveling van Jezus is zeer duidelijk: oordeel en veroordeel niet, maar vergeef en geef edelmoedig! "*Geeft, dan zal jullie gegeven worden. (...) Want met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden.*" (Lc 6, 38) Weest daarom barmhartig!

► *Vragen we nu om vergeving:*

Lector: Jezus, Gij zijt niet gekomen om de mensen te oordelen; wanneer we de anderen oordelen en veroordelen:

Refr.

Refrain: Schep, God, een nieuwe geest in mij, een geest van licht, zo klaar als Gij; dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt, en ga de weg die U behaagt. (GvL 538)

Lector: Jezus, Gij zijt zachtmoedig en nederig van hart: wanneer wij ons boven de anderen plaatsen, als we hard en meedogenloos zijn: **Refr.**

Lector: Jezus, Gij zijt geduldig en Gij geeft aan iedereen de tijd om zich te bekeren. Voor ons gebrek aan geduld en vertrouwen: **Refr.**

Lector: Jezus, Gij hebt degenen vergeven die kwaad hebben gedaan: wanneer we dromen van wraak, als we kwaad met kwaad willen vergelden: **Refr.**

► *We gaan in stilte naar de bron...*

4. "... als de Vader"

(bij de bron)

De rest van het verhaal toont ons dat Zacheüs een nieuwe mens is geworden, de barmhartigheid van Jezus heeft hem veranderd, heeft hem tot een barmhartige man gemaakt. Zacheüs was rijk geworden: hij werkte samen met de Romeinse bezetters en maakte misbruik van de macht die hij gekregen had: hij perste geld af van de belastingbetaler. Zacheüs is een van deze mensen die Paus Franciscus "de corrupte" noemt. Maar de goedheid van Jezus heeft hem tot diep in zijn hart grondig veranderd.

We lezen verder uit het evangelie:



Zacheüs richtte zich tot de Heer. "Heer", zei hij, "hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig".

(v. 8)

Tot nu toe, was Zacheüs alleen bezorgd om zijn persoonlijke rijkdom. Plotseling heeft hij een echte zorg voor de armen. Hij herkent zijn onrecht en wil dit herstellen. Na de ervaring van barmhartigheid wordt hij barmhartig in zijn handelen. Hij stelt daden van barmhartigheid. Hij wordt zo vrijgevig als een bron!

Een bron is vrijgevig: ze geeft al haar water, houdt niet de minste druppel voor haarzelf. Zij is het beeld van de hemelse Vader: de barmhartigheid die uit het hart van de Vader stroomt is oneindig en onuitputtelijk...

- *We gaan nu naar de bron en putten uit de barmhartigheid van de Heer: dat Hij van ons barmhartige vrouwen en mannen moge maken.*

**Refrein: Als je de gave kende van de Zoon van God,
zou je Hem vragen: Heer wees Gij mijn bron.**

1. Jezus Christus heeft ons liefgehad tot in de dood op 't kruis.
Hij bevrijdt ons van de dood en leert ons leven in zijn liefde. **Refr.**
2. Heer, geef mij dat levend water, dat mijn dorst voor eeuwig lest;
't water dat de Heer belooft is d'heil'ge Geest, bron van nieuw leven. **Refr.**
3. Al wie dorst naar heil en leven, dat Hij komt tot mij en drinke:
stromen levend water gaan uit van al wie in mij gelooft. **Refr.**

5. Ik zal de barmhartigheid van de Heer altijd bezingen

(op weg naar de Heilige Deur)

- *Laten we nu, terwijl wij Gods barmhartigheid al biddend en zingend belijden, op weg gaan naar de Heilige Deur: (Psalm 86)*

Refrein: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Hoor mij, Heer, en antwoord mij, ik ben verzwakt en arm.
Behoed mij, want ik ben U toegewijd,
red uw dienaar die op U vertrouwt, U bent mijn God. **Refr.**

**Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot U,
verblijd het hart van U dienaar, naar U verlang ik, Heer. Refr.**

U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.
Hoor mijn gebed, Heer, luister naar mijn smeken. **Refr.**

**In dit uur van mijn nood roep ik U aan, want U geeft mij antwoord.
Geen God is U gelijk, Heer, uw daden zijn zonder weerga. Refr.**

Alle volken, door U gemaakt, komen en buigen zich, Heer,
voor U en prijzen uw naam.
U bent groot, U doet wonderen, U alleen bent God. **Refr.**

**Wijs mij uw weg, Heer, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,
vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Refr.**

U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart,
uw naam voor eeuwig prijzen. Want U toont mij uw grote trouw,
U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. **Refr.**

**God, een opstandige bende komt op mij af,
met geweld bedreigen zij mijn leven, zij houden U niet voor ogen. Refr.**
(of een tientje van de rozenkrans.)

6. Aan de Heilige Deur :

*Hoe blij was ik, toen men mij riep: "Wij trekken naar Gods huis!"
Nu mag mijn voet Jeruzalem, uw poorten binnentreden.
Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeengebouwd:
Naar U trekken de stammen op, de stammen van Gods volk;
Zij gaan naar Israëls gebruik, de naam van God vereren. (Ps 122,1-4)*

De ontmoeting tussen Jezus en Zacheüs was noodzakelijk: zo is de wil van de Vader. Missie volbracht: want Zacheüs is een nieuwe mens geworden.

We lezen verder uit het evangelie:



Jezus zei tegen hem: "Vandaag is er redding gekomen voor dit huis, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is." (vv. 9-10)

- *We gaan nu door de Heilige Deur en zingen onze vreugde uit, met Zacheüs en met allen die tot inkeer gekomen zijn door de goedheid van de Heer.*

- 1. U, Heer, zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ere.
Wat Gij, Almachtige, veilig behoudt, komt U eren.
Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft,
Wil U, zijn oorsprong, vereren.**
- 2. Wie in uw liefde woont, heiligen, engelenkoren,
wie aan uw rechterhand neerzit, in liefde herboren,
zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal:
Heilig is God in den Hoge.**
- 3. Daarom, Heer, smeken wij: wil uw getrouwen bewaren,
die Gij door 't Nieuw Verbond van eeuw'ge dood wilde sparen.
Zegen het volk, zegen het volk van uw Naam,
leid het in eeuwigheid. Amen.**

Slotgebed: Gij zijt de bron van alle goedheid, en alle barmhartigheid komt van U, Heer: laat uw Heilige Geest ons door zijn gaven omvormen, dat Hij ons hart verandert in een liefdevol hart, helemaal in overeenstemming met uw wil, door Christus, onze Heer. **Amen.**

Zegening: Moge op de voorspraak van de Maagd der Armen, de Heer ons bemoedigen te geloven in de barmhartigheid van de Vader. **Amen.**
Dat Jezus Christus ons de genade mag geven te leven van Zijn Barmhartigheid. **Amen.**

Dat de Heilige Geest ons moge sterken om te getuigen van Zijn Barmhartigheid. **Amen.**

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. **Amen.**

► *Besluiten wij onze gebedsweg met het zingen van het Salve Regina:*

Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte; et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Voorneemen: Paus Franciscus schrijft: "*Moge de pelgrimstocht derhalve een prikkel tot bekering zijn: wanneer wij door de Heilige Deur gaan, zullen wij ons laten omarmen door de barmhartigheid van God en zullen wij ons ervoor inzetten barmhartig te zijn voor de ander, zoals de Vader dat is voor ons.*" (Misericordiae Vultus n° 14)

Aansporingen om de barmhartigheid in concrete daden om te zetten, worden zichtbaar gemaakt op de afbeeldingen onder de arcaden. Deze stellen de lichamelijke en de geestelijke werken van barmhartigheid voor.

De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid.



Ik was hongerig: dat we in ons voedsel steeds "de vruchten van de aarde en werk van de mensen" mogen zien; **dat we onze overvloed kritisch durven bekijken en bereid zijn een eerlijke prijs te betalen voor onze producten...**



Ik was dorstig: dat we altijd zorgzaam omgaan met water en dat we erover waken dat iedereen toegang heeft tot water; **dat we mogen zien dat ieder mensenhart dorst naar erkenning en waardigheid heeft, laten we daar royaal op ingaan...**



Ik was naakt: dat we niet gewoon tevreden zijn onze afdankertjes uit onze overvloed door te geven aan de behoeftige; **dat we ernaar streven hen met waardigheid te bekleden, en dat onze blik op de andere altijd discreet en respectvol is ...**



Ik was een vreemdeling: dat we de vreemdeling durven tegemoet gaan om onze angsten en vooroordelen te overwinnen; **dat we respect hebben voor de verschillen ...**



Ik was ziek: dat we onze tijd geven om de zieken te bezoeken, dat we de mensen met een handicap respectvol mogen onthalen; **dat we geduld en tederheid mogen opbrengen voor mensen die hun lichamelijke of geestelijke zelfstandigheid verliezen ...**



Ik was in de gevangenis: dat we de anderen niet verenigen tot hun tekortkomingen en hun fouten; **dat wij geloven dat mensen ten goede kunnen veranderen en steeds een tweede kans verdienen ...**



Ik was dood: dat we bereid mogen zijn de stervenden te omringen en te begeleiden; **dat we getuigen van ons geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven ...**