



Banneux 2023

Gebedsweg



Leid ons naar Jezus, bron van genade!

(Na het onthaal)

1. De genade van het gebed

(voor het huis Beco)

Zondag 15 januari 1933. Zeven uur 's avonds. Hoog tijd om te gaan slapen want morgen moeten de kinderen naar school. Mariette kijkt uit naar de terugkeer van Julien, haar broer, die op het appel ontbreekt. In de duisternis van de nacht ziet zij een Mooie Dame gehuld in een zacht licht. Overtuigd dat het de Maagd Maria is, haalt het kind uit de lade een paternoster die zij gevonden had op de weg en zij begint te bidden.



► Zoals Mariette, laten we een tientje van de rozenkrans bidden, om doordringen te worden van de genade van deze plek ...

In zijn tweede brief aan Timoteüs herinnert de heilige Paulus zijn leerling eraan dat hij "Gods genade die in hem is moet aanwakkeren" (vgl. 2 Tim 1,6). Evenzo wakkert de Maagd der Armen de gave van het gebed aan in het hart van het kind. Wanneer Mariette de paternoster bemerkt aan de arm van Maria, bidt zij heel spontaan de rozenkrans. Zij vindt de smaak terug om te bidden zoals de leerlingen hem gevonden hebben door Jezus in gebed te zien.

 **Uit het evangelie volgens Lucas (11,1-4):**

- ¹ Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij ophield zei één van zijn leerlingen tot Hem: "Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft."**
- ² Hij sprak tot hen: "Wanneer ge bidt, zeg dan: Vader Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk come."**
- ³ Geef ons heden ons dagelijks brood.**
- ⁴ Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring."**



De meester van het gebed voor ons, christenen, is Jezus. Hij moedigt ons aan om te bidden met vertrouwen: "Vraag en u zult ontvangen." Hij moedigt ons aan om in het Hart van de Vader al onze moeilijkheden, onze zorgen neer te leggen. Jezus vat al deze vragen kort samen door ons het Onze Vader aan te leren. Indien wij werkelijk willen leren bidden, dan is het bij Jezus.

► *We begeven ons naar de eerste halte op de weg terwijl wij het volgende lied zingen:*



1. Wij komen u groeten, Maagd der Armen. 🎵
Gij wenkt al uw kind'ren naar het Licht.
Gij wilt elk verkillend hart verwarmen
uw blik is zo zacht op ons gericht.
- R. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
4. Wij willen U volgen, Maagd der Armen.
Leer gij ons de liefde metterdaad,
hoe gij bij het Kruis stond, vol erbarmen
en nu bij het kruis der armen staat.
2. Een edele bron hebt gij gegeven,
de dorstigen die er drinken gaan
schenkt gij Jezus, Bron van 't eeuwig leven,
als gave van God voor ons bestaan.

2. De genade van het geloof

(aan de eerste steen)

Op het moment waarop het vuur uitdooft in de haard, komt Maria, als een krachtige wind, de gloeiende kooltjes aanblazen om de vlam van het geloof te doen opleven in het hart van het kind. De familie Beco, beïnvloed door de tijdgeest, praktiseerde niet meer. Terwijl de priester Jamin sinds jaren vastgelopen was in de nacht van het geloof en hij hoopte op een licht in zijn duisternis.



Maria komt het gebrek aan geloof te hulp. Zij heeft dezelfde houding als haar Zoon Jezus, de Dienaar van God, zoals beschreven in het Evangelie van Matteüs:

📖 **Uit het evangelie volgens Matteüs (12,17-21):**

- ¹⁷ Opdat in vervulling zou gaan het woord door de profeet Jesaja gesproken:
- ¹⁸ "Zie, mijn Dienaar die ik heb verkoren, mijn Welbeminde, in wie mijn ziel behagen vond. Ik zal mijn geest op Hem doen rusten, Gods Wet zal Hij verkondigen aan de volkeren.
- ¹⁹ Hij zal twisten noch schreeuwen en op straat zal men zijn stem niet horen.
- ²⁰ Een geknakt riet zal Hij niet breken en een smeulende vlaspit niet doven voordat Hij Gods Wet ter overwinning heeft gevoerd:
- ²¹ en op Zijn Naam zullen de volkeren hopen."

► Een van de genaden van Banneux is dat men gesterkt wordt in het geloof en dat sommigen het geloof terugvinden.



L. Wij vertrouwen U, Heer, al diegene toe, die een geloofscrisis doormaken en die zich veel vragen stellen.

Allen: Dat zij in U een God van geduld en goedheid zouden ontdekken.

L. Wij vertrouwen U, Heer, al diegene toe die onverschillig geworden zijn en die het geloof van hun kinderjaren verlaten hebben.

Allen: Dat zij zich zouden laten treffen door uw blik van barmhartigheid.

L. Wij vertrouwen U, Heer, al diegene toe die strijden in het geloof en die worstelen met verkeerde beelden van U.

Allen: Dat zij waarachtige getuigen zouden ontmoeten van Uw liefde.

L. Wij vertrouwen U, Heer, al diegene toe die op zoek zijn en die hun geloof willen verdiepen.

Allen: Dat zij uw aanwezigheid zouden ontdekken in hun leven.

L. Wij vertrouwen U, Heer, al diegene toe die het geloof belachelijk maken, evenals zij die het bestrijden en het willen vernietigen.

Allen: Dat zij de genade van een totale bekering zouden verkrijgen.

L. Wij vertrouwen U, Heer, al diegene toe die proberen om de schat van het geloof zo goed mogelijk door te geven.

Allen: Dat zij nooit de moed verliezen en dat hun volharding vrucht zou dragen.

► *Wij gaan voort tot aan de tweede steen terwijl we dit lied zingen:*

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!



3. De genade van het doopsel

(aan de tweede steen op de weg)

Mariette had haar christelijke leven op een laag pitje gezet door te verzaken aan de naleving van godsdienstplichten, in het bijzonder aan de catechismuses.

De komst van Maria doet in haar het verlangen herleven om terug te keren naar de parochiale gemeenschap. Door Mariette te leiden naar de bron en haar uit te nodigen om de handen in het water te steken, brengt Maria haar weer in contact met de genade van haar doopsel.



📖 Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs (1,7-8):

- ⁷ Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
- ⁸ Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van God.

Timoteüs, de gezel van Paulus, is ontmoedigd omwille van de moeilijkheden die de christelijke gemeenschap ondervindt. Hij durft niet meer openlijk getuigen.

Plaatsen wij het licht dat ontstoken is tijdens ons doopsel onder de korenmaat? Vinden wij dat het volstaat om gedoopt geweest te zijn en ingeschreven te zijn in het parochiale register of moeten wij de genade van ons doopsel aanwakkeren en getuigen van Christus Jezus met moed, persoonlijk en als gemeenschap?

Het doopsel is geen eindpunt maar een vertrekpunt. Het is de eerste stap op een lange weg die af te leggen is, het is een heel leven van naastenliefde dat zich moet ontplooiën, en ook lijden maakt er deel van uit.

- L** Dank U Heer, voor de ouders die hun kind presenteren voor het doopsel en voor de peters, meters die zich engageren om hen te begeleiden op hun levensweg.

Allen: Zij getuigen dat het geloof nog steeds wordt doorgegeven in onze wereld.

- L** Dank U Heer, voor de catechumenen die het doopsel vragen en die zich erop voorbereiden met al de nodige ernst.

Allen: Zij herinneren ons de bezieling en het enthousiasme van de beginjaren.

- L** Dank U Heer, voor de jongeren die deze zomer deelnemen aan de Wereldjongerendagen en die elkaar wederzijds bemoedigen in hun geloof.

Allen: Zij doen ons de vreugde van het geloof voelen.

- L** Dank U Heer, voor de grootouders die een zending van gebed hebben en die bakens van geloof zijn voor de jonge generaties.

Allen: Zij tonen ons dat het geloof ons kan helpen om de hoogten en de laagten van het leven door te maken.

L Dank U Heer, voor de Kerk die, gedurende eeuwen, ons de schat van het Evangelie heeft doorgegeven.

Allen: Zij is voor ons een Moeder die ons leert te geloven en te beminnen.

► *Laten wij vooruitgaan naar de bron terwijl we de gezichten van al diegene die ons geholpen hebben om te leven van ons doopsel weer in herinnering brengen.*



2. Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God voor al wat leeft, Dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft.
6. Dank U dat ons uw woord bewaarde, dank U dat U uw Geest ons geeft. Dank U dat ieder mens op aarde van uw liefde leeft.
5. Dank U dat U hebt willen spreken, dank U, U hoort een ieders taal. Dank U dat U het brood wilt breken met ons allemaal.
7. Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U dat ik nu weet daarvan. Dank U, o God, ik wil U danken dat ik danken kan.

4. De genade van de gemeenschap

(voor de bron)

Maria heeft Mariette willen leiden tot aan de bron die Jezus voorstelt, "bron van genade".

Zij wil ons niet alleen in een vluchtig contact brengen met Hem, door ons de objectieve waarheden over Hem te leren, maar Zij wil ons in een intieme gemeenschap brengen met haar Zoon Jezus Christus, een gemeenschap van leven, een gemeenschap voor het leven, een gemeenschap met Hem en tussen ons.

Inderdaad, Maria zegt dat de bron "voor al de naties" is. Het is een vreugde om anderen in gemeenschap te brengen met de Heer, zoals de evangelist Johannes ervan getuigt:



📖 Uit de eerste brief van Johannes (1,1-4):

- ¹ Het bestond vanaf het begin, we hebben het gehoord en met eigen ogen gezien; we hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt - daarover spreken wij, over het woord dat leven is.
- ² Want het leven is verschenen; het eeuwige leven dat bij de Vader was, heeft zich aan ons geopenbaard, wij hebben het gezien, wij getuigen ervan, wij maken het u bekend.
- ³ Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons. En onze gemeenschap is er een met de Vader en met Jezus Christus, zijn Zoon.
- ⁴ En wij schrijven dit om ons aller vreugde volkomen te maken.

► *Laten wij enkele verzen van de psalm 41 overwegen om ons verlangen naar gemeenschap met de levende God uit te drukken:*

L. Gelijk het hert dat reikt naar waar het water stroomt, zo in verlangen reikt mijn ziel naar U, o God.

Allen: Mijn ziel lijdt dorst naar God, naar God die leven is, wanneer mag ik opgaan, dat ik voor God verschijn?

L. Wat buigt ge u neer, mijn ziel, wat zijt ge ontrust in mij? Stel op God uw hoop: eenmaal loof ik Hem weer die mij bevrijdt - mijn God.

Allen: Zo de Heer dag aan dag zijn gunst weer uit deed gaan, Hem gold tot in de nacht mijn lied, een lofgezang tot God die leven is.



► *Laten wij nu de tijd nemen om "onze handen te steken in het water" zoals Maria het ons vraagt, om ons verlangen uit te drukken om onze gemeenschap met Christus te verdiepen. En wij beleven dit gebaar in gemeenschap met zoveel bedevaarders die van overal komen naar de Bron van Banneux om dit gebaar te stellen met ons.*



- Maagd der Armen, leid ons naar Jezus, Bron van genade. ♪
Maagd der Armen, red de naties.
- Maagd der Armen, sterk de zieken.
Maagd der Armen, verlicht het lijden.
- Maagd der Armen, bid voor ieder van ons.
Maagd der Armen, geloof in ons.
- Maagd der Armen, wij zullen veel bidden.
Maagd der Armen, zegen ons. (†)
- Maagd der Armen, Moeder van de Verlosser,
Moeder van God, wij danken U.

5. De genade van de vrede

(Zending)

In Banneux, waarden velen de vrede, de rust, de sereniteit van de plaats die Maria heeft gekozen en die nu doordrongen is van haar moederlijke aanwezigheid.

Veel vluchtelingen vinden in Banneux een toevluchtsoord van vrede, een plek waar zij zich opnieuw thuis voelen.

Elke keer wanneer wij de handen in het water steken, kunnen wij voor ons en voor anderen een genade van vrede putten die wij dan mild kunnen delen.



 **Uit het evangelie volgens Lucas (10,1-2.5.6):**

¹ Hierna wees de Heer tweeënzeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan.

² Hij sprak tot hen: "... ⁵ Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: "Vrede aan dit huis!"

⁶ Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren."

► *Laten we ons het beroemde gebed eigen maken dat aan Sint Franciscus wordt toegeschreven:*

L. Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.

Allen: Daar waar de haat heerst, dat ik een teken zou zijn van de liefde.
Daar waar de belediging kwetst, dat ik vergiffenis schenk.

L. Daar waar de tweedracht woedt, dat ik de vrede zou opbouwen.
Daar waar de dwaling woekert, dat ik de waarheid zou verkondigen.

Allen: Daar waar de twijfel verlamt, dat ik het geloof opwek.
Daar waar de tegenspoed zwaar valt, dat ik de hoop zou doen herleven.

L. Daar waar de duisternis zwaarder wordt, dat ik het licht zou verspreiden.
Daar waar de droefheid heerst, dat ik de vreugde zou wekken.

Allen: O Heer, dat ik niet zo zeer zoek
getroost te worden maar te troosten,
begrepen te worden maar te begrijpen,
bemind te worden maar te beminnen.

L. Want het is door zichzelf te geven dat men ontvangt,
het is door zichzelf te vergeten dat men zichzelf terugvindt,

Allen: het is door te vergeven dat men vergiffenis krijgt,
het is door te sterven dat men verrijst voor het eeuwige leven.

► *Wenden we ons nog eens tot Maria:*

*Maagd der Armen, je geeft een teken aan ieder van ons,
je gaat voor ons uit,
je leidt ons in het bos waar het water opwelt.*

*Bemoedig ons om op weg te gaan,
leid ons op de weg van het leven,
wijs ons de richting aan die leidt naar je Zoon.*

*Trek ons aan naar de Bron
die zich geeft voor ons
en ons onderdompelt in het leven in overvloed.*





1. Gegroet, Maagd der Armen Maria gegroet, 
gij zijt vol erbarmen, zo minzaam, zo goed.
R. Ave, ave, ave Maria. (*bis*)
2. Gij kiest voor uw zending een klein en arm kind.
Gij hebt in uw wijsheid de armoe bemind.
3. "Ik ben Maagd der Armen, geloof mij, bid veel,
dan valt aan de wereld erbarming ten deel."
4. "Ik kom op de wereld verzachten uw pijn,
en wil voor de mensen een Moederke zijn."
5. "Ziet gij hier dit water, het is mij gewijd,
en voor alle volk'ren heb ik het bereid."
6. Wij danken u, Moeder, gij zijt toch zo goed,
"Tot weerziens, Maria" klinkt blij onze groet.

Slotzegen (Ps 67,2-3.8)

God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn;
opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.
Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor Hem heeft
tot aan de einden der aarde.

1. Wees gegroet o sterre, 
wees gegroet van verre.
Aan de hemel blinkt uw licht
in het bange vergezicht.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.
2. Als de golven stijgen,
hoger, hoger dreigen,
schijn dan veilig voor ons uit,
gun de zee geen droeve buit.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.
3. Wees gegroet o sterre,
wees gegroet van verre.
Op uw zacht en zalig licht
houden wij het oog gericht.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

